

Gizli Bahçe

Yanıyor yüreğim, kırmızı güller içinde onu bekliyor adeta. Onu arıyor gözlerim, bulamayınca kapanıyor bir kapı misali. Neredesin Efendim , hangi gizli bahçede?

14 asır evvelimsin , aklım , kalbim her şeyimsin. Bazen bir gözyaşım olup akarsın, bazen yüreğimde yanan yaramsın. Hani sıkıntılarımı sakladığım şu kilitli kutu var ya , işte sen onun da anahtarıydın. Ümmetinin ilacı, ahiretimize aynasın.

Ya Resul, bu devrin sahabeleri bizleriz, Allah'ın ve senin rızana talibiz. Amacımız Asr-ı Saadet'ten bir devir yaşatmak , ümmet sıkıntılarıyla dertlenip sonunda huzura ulaşmak.

Özledim Efendim, hak etmesem de sana bakmayı, yüreğimin dört bir yanını duvarlar çevrelemiş olsa da kanayan yaramsın Efendim. Hem de hiç durmayan , hep kanayan , hep kan ağlayan. Geliyorum Efendim, geleyim ki huzura erişeyim, şu iki pencereden seni de göreyim . Belki yoktum senin yeryüzüne gelişinde , ama hissediyorum nurunu her daim içimde. Artıyor özlemim Efendim , senin yanına geleyim de yüreğimin alevini söndüreyim.

Hasret büyüyor Rasulullah (sav) kavuşayım artık sana, Rabbim nasip eylerse Cennet-ül Ala'da. Her daim duamda öncelikle sen varsın, Kevser Havuz 'unun başında elinden sularsın.

Ah-ü-zar içinde sızlanırdım evvela, nasıl oldu bilmem ama matem geçti bir anda. Çaresiz olmak nasip oldu Rabbim 'den , meğer gizli bahçede tutacakmış elimden.